

ΠΡΟΣΩΠΑ



O

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΗ

καθηγητής Στάθης Καλύβας, εδώ και πολλά χρόνια, είναι κόκκινο πανί για την αριστερή ιστοριογραφία (π. για να το πω ακριβέστερα, για την κυρίαρχη τη μεταπολεμικά χρόνια ιστοριογραφία του Εμφυλίου). Ο λόγος; Επειδή με τον καθηγητή Niko Marantzidis θεμελίωσαν ένα νέο ρεύμα προοεγγιστής της περίοδου, που δεν ξεκινά από το ερώτημα: «Ποιος φταίει περισσότερο, ο Εθνικός ή ο Δημοκρατικός Στρατός;» ούτε συνυπολογίζει τον μετεμφυλιακό ρεβανθισμό του κράτους της Δεξιάς και τις διώξεις των αριστερών στην εκτίμηση γεγονότων που προηγήθηκαν.

Ποιες είναι οι βασικές μεθοδολογικές επιλογές της αναθεωρητικής αυτής σχολής; Οι ίδιοι οι εισηγητές της επέλεξαν να μετακινήσουν τη χρονολογική έναρξη του Εμφυλίου στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944). Διεκδικούν την αποφόρτιση και την αποστασιοποίηση από τα γεγονότα, προτρέπουν να αποφέύγεται η πρωτοποίηση ή η διαιμονοποίηση προσώπων («Ο Αρπις Βελουχιώτης εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με όρους ήρωα στην ελληνική βιβλιογραφία», σημειώνουν, «ωστόσο οι σύγχρονες αναζητήσεις στην Ιστορία αρνούνται οθεναρά τόσο τις πρωτοποίησεις όσο και τις διαιμονοποίησεις»). Θεωρούν ότι η βία δεν υπήρξε μονοπόλιο μιας παράταξης ούτε η αντίσταση πάταν καθολικό φαινόμενο. Δίνουν έμφαση στην έρευνα σε κοινωνικό και σε τοπικό επίπεδο. Αναζητούν πολυπροσωπικές ερμηνείες, αρνούμενοι την αποδοχή διαδεδομένων αντιλήψεων, όπως π.χ. ότι για τον Εμφύλιο έφταιγε αποκλειστικά ο ξένος παράγων. Επιχειρούν να αναδείξουν την πολυμορφία του Εμφυλίου, εισάγοντας και άλλες διαφορές πέραν της αμιγώς ιδεολογικής - όπως, π.χ., τις εθνοτικές έριδες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όπου δεν έχει διερευνηθεί δράση τουρκόφωνων Ποντίων ή Σλάβων. Στρέφουν την έρευνα στη μελέτη των απλών ανθρώπων μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας, που συχνά αναγκάζει κάποιους να βρεθούν σε συγκριμένο στρατόπεδο. Σημαντική είναι επίσης η παραπήροση τους πως η «πολιτική βία» συχνά συγκαλύπτει τοπικές και οικογενειακές βεντέτες: οι άνθρωποι λύνουν συχνά τις διαφορές τους με τα όπλα

Στάθης ΚΑΛΥΒΑΣ

Ο καθηγητής της Εριδας

υπό το πρόσχημα πολιτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Οι θέσεις των δύο επιστημόνων δημιούργησαν τεράστιες αντιπάθειες και έριδες. Συχνά, βρέθηκαν στο στόχαστρο της κριτικής. Για πολλά χρόνια, μάλιστα, παραπρήθηκε το εξής οξύμωρο: ενώ συναντιόνταν με συναδέλφους τους και κατέθεταν διαφωνίες σε επιστημονικό πλαίσιο, στην πραγματική ζωή, στα περιοδικά και στις εφημερίδες αλλά και στις συζητήσεις ειδικών και μη ειδικών κυριαρχούσε ένας άνευ όρων φανατισμός.

Ειδικά ο Στάθης Καλύβας επικρίθηκε από πολλούς ιστορικούς διότι, λένε, ασχολήθηκε με ένα ιστορικό θέμα ενώ είναι πολιτικός επιστήμονας, ενώ ένας από τους πιπότερους χαρακτηρισμούς που του έχει αποδοθεί είναι «μισθοφόρος της Νέας Δεξιάς» («Ελευθεροτυπία», 5/12/09). Πώς απαντά σε όλα αυτά; «Έγραψα ένα άρθρο που μου είχε ζητήσει ο Μάρκ Μαζάουερ για έναν συλλογικό τόμο [...] Οταν σου επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο έχεις δύο επιλογές: Η μία είναι να αποσυρθείς τελείως και να πεις δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, εγώ θα ασχοληθώ μόνο με την έρευνα, όχι με τη δημόσια συζήτηση. Η άλλη είναι να μην τους κάνεις το χατίρι και να παραμείνεις δημόσια ενεργός». («Athens Voice», 13/9/2011).

Και κάπως έτοι, ο Στάθης Καλύβας συνέχισε την πολεμική παρουσία του στα δημόσια πράγματα.

Γεννημένος το 1964 στην Κέρκυρα, ο Στάθης Καλύβας σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου - εκεί όπου, σύμφωνα με τον διαδεδομένο μύθο, γαλούχουνται οι υποστηρικτές «του σκληρού πυρίνα του ανάλυτου νεοφιλέλευθερισμού». Σήμερα, είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Γέλι και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Εχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οπίσιων και το Βραβείο Woodrow Wilson της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Ερχεται συχνά στην Ελλάδα - όπου μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας (ζει στο ιστορικό κέντρο) και, συχνά, Πελοποννήσου. Μολονότι καθηγητής με υψηλό στάτους σε ένα ακαδημαϊκό σταροστεμ μόνος αυτό των ΗΠΑ, επιμένει να ασχολείται με την Ελλάδα. Και με την ιστορία της.

Το νέο βιβλίο του, «Καταστροφές και θρίαμβοι» (εκδ. Παπαδόπουλος), που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά δεν ασχολείται με τον Εμφύλιο. Κάθε άλλο. Γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας στα αγγλικά ως χρηστικό εγχειρίδιο μιας καινούργιας σειράς των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων της Οξφόρδης και ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη σύγχρονη ταυτότητα της χώρας.

Με την έρμηνεια του άυτη είναι βέβαιο ότι οι άλλοτε επικριτές του δεν θα διαφωνήσουν. Πιστεύει, όπως είναι η παγκόσμια τάση, ότι πολλά δεινά έχει επωφεύγει στην πίστη πως «η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα εδράζεται πάνω σε μια πανίσχυρη πίστη στην αδιάλεπτη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Επικρίνει, δηλαδή, την ανάγνωση του Κωνσταντίνου Παπαρρήγου που, που τροφοδοτεί τον σύγχρονο εθνικισμό.

Θεωρεί ότι συχνά η πίστη σε αυτή την ταυτότητα συνέβαλε στην εκτροπή της χώρας από την πορεία της προς την πρόδοση και την αυτοπραγμάτωση, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενόπτητας του δυτικού κόσμου, όπου η Ελλάδα ανήκει. Χωρίζει την πορεία της νεότερης Ελλάδας σε επτά μεγάλους ιστορικούς κύκλους, στο τέλος των οπίσιων πάντα το αίτημα πάντα ο εκουμενισμός της διοίκησης και πρόδοσης. Οι καταστροφές που επέλθησαν δεν κατάφεραν, προσθέτει, να εκτρέψουν τη χώρα από αυτόν τον κύριο στόχο.

Na éva aiσtόδοξο μήνυμα.

Είπε:
Η συμμετοχή στην ευρωζώνη παρείχε μια μορφή προστασίας από το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ»

Είπαν γι' αυτόν:
Καταρτίζει φανταχτερές γραφικές απεικονίσεις και στατιστικές με σαθρή βάση «δεδομένων»

ΧΑΓΚΕΝ ΦΛΑΪΣΕΡ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ